



de Bijbel erbij ...

Tien melaatsen genezen...

Vul de praatwolken in.

Hoofdstuk 17

vers 13, 14 De tien melaatsen roepen:

vers 14 Jezus zegt:

vers 17, 18 Slechts één van hen komt terug om Jezus te danken. Hij is een Samaritaan. Jezus zegt:

vers 19 Tegen de geknielde man zegt Jezus:

om te onthouden ...

Joden vonden de Samaritanen nog minder waard dan heidenen. Een Samaritaan onderdak verlenen betekende voor een Jood een vloek op zijn huis.

De Samaritanen hadden hun tempel op de berg Gerizim. Daar moesten de Samaritanen zich vertonen aan de priester.

om over te praten ...



Jezus, Meester, ontferm U over ons!

In deze geschiedenis zien we, dat negen melaatsen geloven dat Jezus wonderen kan doen. Daaraan hebben zij blijkbaar voldoende. Dit geloof noemen we een *wondergeloof*.

De tiende melaatse, een *Samaritaan* nog wel, komt terug om Jezus te danken. Hij erkent Jezus als zijn Koning, en aanbidt Hem. Het geloof van deze man noemen we een *zaligmakend geloof*.

Wat is het verschil tussen deze beide vormen van geloof? Maakt het veel uit?